



Theater Na de Dam
Atelier

BRIEF AAN EEN OOGGETUIGE II

Thema's: Herdenken nu

Locatie: Kaunas, Litouwen

Door: Daiva Citvarienė

Dit verhaal is van één van de jonge acteurs uit Kaunas, Litouwen. Na het gesprek met een ooggetuige, die daar de Tweede Wereldoorlog meemaakte, schreef ze deze brief.

Je kunt de tekst spelen hoe je zelf wil. De brief kan worden voorgelezen, of vooraf worden opgenomen en afgespeeld. Of misschien schrijft de ACTEUR tijdens de scène de brief en horen we hoe de tekst wordt bedacht. Bedenk zelf welke vorm je bij de tekst vindt passen

ACTEUR

Ik heb weleens gehoord dat iemand die zijn geschiedenis niet kent is zoals een kind:
onervaren, onwijs

Ik geloof dat de mens moet leren van de geschiedenis,
zodat deze niet opnieuw gebeurt

Het horen van jouw levensverhaal was zo bijzonder,
daar heb ik geen woorden voor
Mijn hoofd wil niet geloven dat het echt gebeurd is,
maar ik weet dat dat wel zo is,
ik heb de geschiedenisboeken gelezen, de musea gezien
Toch is het lezen van een boek en het horen van jouw verhaal
totaal niet hetzelfde
Een boek heeft geen emoties
Ik betwijfel of ik hetzelfde had kunnen doorstaan als jij,
of ik zo sterk zou zijn als overal om me heen mensen zouden
sterven, als ik moest vechten om te overleven
Dat jou dit is gelukt, en dat mensen je uiteindelijk hebben geholpen,
is eigenlijk een wonder

Ben ik bang voor oorlog?
Duisternis komt de stad binnen en verwoest al het leven,
verwoest je zorgeloze jeugd...
Dwingt je om op te groeien, op te staan voor jezelf en je geliefden

Ja, ik ben bang voor oorlog, dat durf ik wel toe te geven
Ik ben bang om een fout te maken
Ik ben bang om alleen te zijn
Ik ben bang dat alles nep is
Dat zelfs wij zelf niet zeker zijn
Dat het allemaal geen zin heeft
Ik ben bang voor het einde

En jij?
Ben jij nog weleens bang?

In januari 2021 speelde de voorstelling 'Memory Office (Geheugenkantoor)' in Kaunas (regie: Daiva Citvarienė – productiehuis: Kaunas2022). De voorstelling bestond voor een belangrijk deel uit reflectie van de jonge spelers op de verhalen die zij van de ooggetuigen gehoord hadden.