



Theater Na de Dam
Atelier

GOEDENACHT

Thema's: Dagelijks leven, Deportatie, Herdenken nu

Locatie: Goleniów, Polen

Door: Jennifer Crissey

Dit verhaal gaat over herinneringen die in ons doorleven en 's nachts tot leven komen.

Muziek, zacht licht. Iedereen komt op en staat verspreid tegenover het publiek. Eén voor één gaat iedereen liggen slapen. VERTELLER blijft staan en begint te praten. Tijdens de tekst, als het kan, blauw licht en rook op het podium

VERTELLER

Goedenacht, dames en heren
Deze kinderen gaan nu slapen,
of dromen,
of reizen
Op reis naar vele jaren geleden

Goedenacht, dames en heren
Daar zijn ze, de herinneringen, net buiten onze huizen
Ze bonzen op onze deur
Maar kijk eens beter
Ze zijn ook al binnen
Op onze boekenplanken en oude tafels
En wacht, zie je dat?
Ze zitten ook in ons
In onze dansen en in onze taal
In onze lichamen en het bloed dat we delen met onze familie

Vanavond beleven we samen een droom
Wees eens stil en luister
Hoor je dat?
Heel in de verte...
Het geluid van een trein

Precies op tijd

Goedenacht, dames en heren

In januari 2021 speelde de voorstelling 'Theatre of Remembrance (Theater van Herinnering)' in Goléniow (regie: Jennifer Crissey – productiehuis: Teatre Brama).

© 2022 **Atelier van Herinnering**