



Theater Na de Dam
Atelier

MIJN OPA III

Thema's: Soldaten, Voormalige koloniën

Locatie: Nederland, Rotterdam

Door: Jasper Vaillant

Dit verhaal is gebaseerd op het leven van Alwin Dors, een Surinaamse veteraan die zich als jongen van negentien vrijwillig aanmeldde om te vechten. Suriname, een voormalige Nederlandse kolonie, speelde een belangrijke rol in de bevrijding van Nederlands-Indië, een andere Nederlandse kolonie. Acht Rotterdamse jongeren vroegen zich af hoe dit zat, en spraken in mei 2022 met zijn kleindochter Saskia. Ze spraken over de verhalen uit het verleden, over de dingen waar haar *opa Dors** altijd over zweeg, en over de erkenning die hij nooit kreeg.

TIP: Deze tekst is samen te lezen met MIJN OPA I, II en III

PERSONAGES KLEINKIND
 OPA

In het ziekenhuis. KLEINKIND stelt OPA vragen, OPA is stil of vertelt. Stukje bij beetje, niet teveel, en nooit alles. OPA ligt in bed, KLEINKIND zit ernaast

KLEINKIND Opa?
 Opa, hoort u me?

OPA wordt wakker. Hij is in de war

KLEINKIND Ik ben het

OPA Mijn zoon

KLEINKIND Nee opa, uw kleinkind, ... *(naam invullen)*

OPA Ik heb hem alleen gelaten

KLEINKIND Wie, opa?

OPA Mijn zoon
Ik moet hier weg
Nu!

KLEINKIND Dat gaat niet opa

OPA Er is een gat in het hek
Daar waar we elke ochtend werken
Daar kunnen we ontsnappen

KLEINKIND Opa

OPA Sst, de Jappen zitten overal

KLEINKIND Opa

OPA Sst

KLEINKIND Opa!
U bent niet in het kamp
U bent in het ziekenhuis
U heeft een hersenbloeding gehad
en verkeert nog steeds in kritieke toestand
Dus kalm aan, er zijn hier geen Japanners

OPA zakt weer terug in bed en wordt stil

KLEINKIND Hier, drink wat, opa

OPA neemt een klein slokje

KLEINKIND Goed zo

OPA ... (*naam invullen*)? Ben jij het?

KLEINKIND Ja, opa

OPA Waar ben ik?

KLEINKIND In het ziekenhuis

OPA Het ziekenhuis?

KLEINKIND U werd opeens onwel
Ik heb de ambulance gebeld

OPA Ik kan me er niets meer van herinneren

KLEINKIND Drinken, opa

OPA neemt nog een slokje

KLEINKIND De dokters zeiden dat het een longontsteking was
En dat het er slecht uitziet

OPA Ga ik dood?

KLEINKIND Misschien

Stilte

OPA Dan zie ik die goeie ouwe Strok weer terug

KLEINKIND Wie, opa?

OPA Strok, een kameraad van me

KLEINKIND In de oorlog?

OPA Ja

KLEINKIND Is hij overleden?

OPA Ik heb veel verkeerd gedaan in mijn leven
Ik had hem moeten redden

KLEINKIND U heeft uw best gedaan, opa

OPA Maar niet genoeg

In 2022 ging de voorstelling 'Afgedankt' in première in Rotterdam (regie: Jasper Vaillant – productiehuis: Theater Rotterdam). Een voorstelling over de honderden Surinamers die vrijwillig vochten voor de bevrijding van Nederland en Nederlands-Indië. Wat is er gebeurd met deze vrijwillige helden? En waarom kregen ze nooit erkenning voor hun loyaliteit?

* **opa Dors**: De verhalen van opa Dors komen voort uit gesprekken die hij voerde met zijn kleindochter Saskia. Saskia heeft deze foto meegestuurd - voor iedereen die het leuk vindt om een gezicht bij de verhalen te krijgen. Opa Dors; privéfoto