

Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
De kracht van een sterke geest.
Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
En zullen zondaars terugkeren tot u
U bent de God die mij redt,
Bevrijd mij, God, van de dreigende dood,
En ik zal juichen om uw gerechtigheid

KLEINKIND

Opa?
Opa, wat doet u daar?

OPA

Oh, niks

KLEINKIND

Was u aan het bidden?

OPA

Even de benen strekken toch?

KLEINKIND

U weet wat de dokters hebben gezegd no?
Eén wandeling per dag, geen onnodige belasting

OPA

Ik weet het
Maar ik moest eruit

KLEINKIND

Opa

OPA

Ik heb het nodig...
Voordat ik naar de andere kant ga...
Om een schone lei te maken

KLEINKIND

Kom maar weer liggen, opa

OPA

Ik meen het
Ik heb fouten gemaakt
Ik ben te hardhandig geweest
En ik heb mijn kinderen verwaarloosd

KLEINKIND

Dat valt toch wel mee

OPA

God weet wat ik bedoel

KLEINKIND

Opa, je moet echt even gaan liggen

OPA

Wil je me een ding beloven?

KLEINKIND

Ja, opa

OPA

Zal je goed zijn voor je kinderen?

KLEINKIND

Ja, opa

Stilte

KLEINKIND

Kom, dan stop ik u even in

OPA

Dankjewel

In 2022 ging de voorstelling 'Afgedankt' in première in Rotterdam (regie: Jasper Vaillant – productiehuis: Theater Rotterdam). Een voorstelling over de honderden Surinamers die vrijwillig vochten voor de bevrijding van Nederland en Nederlands-Indië. Wat is er gebeurd met deze vrijwillige helden? En waarom kregen ze nooit erkenning voor hun loyaliteit?

* **opa Dors:** De verhalen van opa Dors komen voort uit gesprekken die hij voerde met zijn kleindochter Saskia. Saskia heeft deze foto meegestuurd - voor iedereen die het leuk vindt om een gezicht bij de verhalen te krijgen.
Opa Dors; privéfoto